

Jaarthema	
------------------	--

	<p>Pastoor Jan wenst zich voor de eucharistieviering van 15 oktober te verontschuldigen voor de interpretatie van zijn uitspraken in de kerk. Hij had het beter willen uitleggen. Het was nooit zijn intentie om iemand te kwetsen. Onderaan dit Prikbord vindt u duiding rond de parabel van de talenten die toen aan bod kwam.</p>
--	--

Week- kalender	
<p>Dinsdag 16/11 1B</p> 	<p>Groepsbezoek bib Bibliotheek Theek 5 nodigt de leerlingen van 1B uit voor een groepsbezoek. Er wordt een verhaal voorgelezen en de kinderen worden op een speelse manier wegwijs gemaakt in de bibliotheek. Want wat is er mooier dan genieten van boeken...</p>
<p>Donderdag 18/11 1A</p> 	<p>Groepsbezoek bib Vandaag is het de beurt aan de leerlingen van 1A om een bezoek te brengen aan de bib. Veel leesplezier, jongens en meisjes!</p>
<p>Vrijdag 19/11 Ij . 1 + 2</p> 	<p>Wieltjesdag De leerlingen van het 5^{de} en 6^{de} leerjaar mogen rolschaatsen, skeelers of een step meebrengen. Tijdens de speeltijden kunnen ze naar hartenlust bewegen. Fietsen en gocarts zijn niet toegelaten.</p>

<p>namiddag 3A + 3B</p> 	<p>Zwemmen Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u. terug op school of blijven eten.</p>
--	--

<p>Vanuit de plaatselijke verenigingen</p>	
	<p>Heb jij ook nieuws te melden vanuit jouw plaatselijke vereniging?</p> <p>Stuur dan jouw advertentie, aankondiging, ... of de link van de activiteit die op de website van jouw vereniging staat, naar ons door. Lever uw boodschap <u>tijdig</u> aan via ilse.sas@vbsdevlinder.be. Elke donderdag zetten we het Prikbord van de volgende week op onze website. Ten laatste dinsdag om 12.00 u. verwachten we daarom jouw boodschap.</p>

Woordje van pastoor Jan:

Parabel van de talenten: een kwestie van vertrouwen

Op de eucharistieviering begin schooljaar kwam de parabel van de talenten aan bod. Een parabel geeft informatie over het Rijk van God en deze parabel geeft het vertrouwen van God in de mens aan. Voor velen was deze evangelietekst lastig te verwerken omdat er, net als bij zoveel parabels, veel lagen in verwerkt zijn. Dat had ik beter moeten uitleggen. Mijn bedoeling is nooit geweest om iemand te kwetsen. Ik zal proberen om aan te geven wat deze parabel zo moeilijk maakt.

- In deze parabel zegt Jezus dat jouw levenshouding moet veranderen als je in het Rijk van God wilt komen. Dat doe je door jouw talenten in te zetten voor de medemens. God vertrouwt ons mensen en geeft ons tijd, geld, talenten, gaven, energie om dat doel te bereiken.

- Het lijkt net alsof Jezus in deze parabel de rijke man is, maar dat is niet zo want de rijkdom van Jezus heeft niets met geld te maken maar wel met zijn woorden en daden. Jezus geeft die aan de mens door om er Gods Rijk mee te verwerkkelijken.

- De parabel gaat niet over talenten die in de tijd van Jezus betaalmiddel waren zoals wij nu met euro betalen maar het gaat over de bekwaamheid, de aanleg, de gave om de boodschap door te geven over het Rijk Gods waarover Jezus aan de mensen vertelt.

- Met deze boodschap van Jezus kan je niets doen - lekker luiëren - door er bijvoorbeeld angstig mee om te gaan of kleingelovig te zijn. Je kunt er ook mee aan de slag gaan, je verantwoordelijkheid opnemen en deze boodschap verder doorvertellen en ernaar leven. Jezus vertrouwt de mens want Hij zegt niet precies wat ze moeten doen.

Je kan deze parabel lezen als een voorbeeld hoe God je straf kan geven. Je kan er ook naar kijken als een beeld van hoe het leven de ene veel mee geeft en de andere weinig. Misschien gaat het verhaal wel over vertrouwen dat we in elkaar stellen. Als we iemand vertrouwen, geven we die persoon veel steun en veel kansen. Ze gaan er voluit voor. Mensen die we niet vertrouwen krijgen meestal geen kans om zich te bewijzen, kunnen niet aan de verwachtingen voldoen en worden snel buiten spel gezet. We geven mensen weinig kansen en als ze dan mislukken, staan we al snel klaar om met z'n allen te zeggen "Zie je nu wel, had ik het niet gedacht".

Maar als je wel kansen dus talenten krijgt en je past je leven er aan dan geef je de boodschap van Jezus aan anderen door en je leeft ernaar. Dat zien andere mensen en die proberen jouw voorbeeld te volgen. Zo groeit het Rijk van God.

De betekenis van het verhaal werd onbedoeld anders verwoord. Sorry als het zo is overgekomen, het was echt helemaal niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen, zeker niet.